

## **De Steltenberg :**

Onderweg op wandeltocht “Trentse Bosschenpad (10,5 km)” uit het “wandelroutenetwerk Landerd” komt u op “de Houtvennen” langs bezoekerscentrum “de Steltenberg”

Dit project is een bijdrage aan een Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. Het maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, verenigd in de reconstructiecommissie in deze regio De Meerij.



## **Het Duits Lijntje wordt de rode draad in het bezoekerscentrum :**

De rails mogen dan verdwenen zijn, de omgeving van de Houtvennen ademt nog volop het Duits Lijntje. Achter de Steltenberg is ‘wachtpost 29’ zichtbaar en daar is de oude spoordijk te vinden. Vroeger stoomde daar ‘de Blauwe Brabander’ en verbond Londen met Berlijn en Moskou. Koningen, tsaren, alles en iedereen passeerden de Houtvennen. “Twee kilometer verderop stapten de Duitse soldaten uit nadat ze de Peel-Raamstelling hadden doorbroken”, vertelt Carla Jacobs. Ze heeft alle verhalen rond het Duits Lijntje verzameld en met veel mensen gesproken die langs het spoor woonden om straks de bezoekers zo veel mogelijk te kunnen vertellen. Er komen wandelingen van 2 tot 7 kilometer, maar we gaan ook met thema’s werken. Op pad met picknickmand en bolderkar of met een gps. Een tocht met hindernissen, een beetje pionieren door de omgeving! En in het bezoekerscentrum is ook zo veel mogelijk. Een expositie over het Duits Lijntje, een modelspoor of wellicht een expositie.

De Steltenberg is vanaf 14 mei 2010 tot en met de zomer dagelijks geopend. “We willen de Brabantse gemoedelijkheid laten zien in alles wat we doen. Een kopje koffie met krentenmik of appeltaart of voor groepen een Brabantse koffietafel serveren.”

Ook het erf van de Steltenberg wordt mooi aangekleed en de Vlaamse schuur die nu nog in aanbouw is, wordt naast een stukje opslag ook een groot afdak voor allerlei mogelijke activiteiten. “We genieten nu al elke dag”, vertelt Carla Jacobs want hun droom wordt steeds zichtbaarder. “Het landschap is hier zo mooi en we hebben er zoveel over te vertellen!”

## **Bolderkar route : Een wandelroute die u de omgeving laat ontdekken**

Steltenberg is gelegen in het ontginningsgebied van de Peel, een mooi onbekend stukje Volkel. De bolderkar route is een wandelroute die u deze omgeving laat ontdekken. Het Duitse-lijntje is de rode draad bij uw wandeling en de omgeving van de Trentse bossen. Om van dit alles te kunnen genieten zorgen wij voor een goed gevulde picknick mand. De tocht met de bolderkar en gevulde mand kunt u reserveren.

Bezoekerscentrum Steltenberg  
Pieter & Carla Jacobs  
Houtvennen 1a  
5408 TZ Volkel  
Telefoon: 06 30 410 244

